

## **e-nieuwsbrief # 101**

### **van De Heikantse Bierliefhebbers vzw (10 juli 2017)**

- **HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – VRIJDAG 21 JULI 2017**

#### **Fietstocht – rit 4**

Op de nationale feestdag gaan we gewoontegetrouw met ons stalen ros op pad – hopelijk blijven we gespaard van de even traditionele “drasj nassjonal”.

Vertrek: 09 uur op 't Cardijnplein, Berlaar-Heikant

Parkoers: 45 km, we drinken er eentje van de pot in elk bvdm-café dat we aandoen en we eten 's middags warm in De Slappen Uier, Nijlen. Als afsluiter (om terug op krachten te komen) worden we 's avonds nog op een broodje getraceerd.

**Deelname in de kosten:** € 25,00 te storten op BE81 8508 2910 0424 (BIC: NICABEBB) van de Heikantse Bierliefhebbers met vermelding “fietstocht 4” + “naam, adres en geboortedatum”

**Inschrijven** tot ten laatste zaterdag 15/07/2017 per mail ([info@heikantse Bierliefhebbers.be](mailto:info@heikantse Bierliefhebbers.be)) of bel 0474 842 645 (Fons)

Wil je “veggie” eten? Dan houden wij daar rekening mee, maar meld dat dan bij inschrijving aub.

- **HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZONDAG 23 JULI 2017**

#### **Pétanquen voor het Goede Doel**

Opgelet! Voor onze jaarlijkse **pétanquenamiddag** voor het Goede Doel blijven we dit jaar korter bij huis. We spelen op de zes vorig jaar door de gemeente Berlaar nieuw aangelegde pétanquebanen van Pétanqueclub 't Stapveld (achteraan de parking van 't Stapveld, Pastorijstraat 62, 2590 Berlaar – in de mooie groene omgeving achter de nieuwe gemeenteschool).

We spelen met **ploegen van 3 man**. De deelnameprijs is 15 euro/ploeg. Je mag dit bedrag overschrijven naar onze Goed Doel-rekening BE39 9795 4859 4619 (BIC: ARSPBE22) met vermelding “pétanque”. Je kan ook inschrijven door een mailtje te sturen naar [minne53@hotmail.be](mailto:minne53@hotmail.be) of te bellen met Leen op 0497 455 804 en ter plaatse te betalen.

Wij brengen (met toestemming van Dave van Sporthal 't Stapveld) onze frigowagen vol lekkere drankjes mee, zodat je de spanning kan wegspoelen met een fris streekbiertje of een verkwikkend frisdrankje.

Ben je geen held in 't pétanquen? Ben jij niet zo'n competitiebeest? Maakt niet uit, we spelen voor 't plezier van het spel, voor de gezelligheid, de ambiance, het heerlijke stressloze leven,...en vul zelf maar verder in.

De pétanqueclub 't Stapveld helpt ons uit de nood wat betreft reglementen en telling der punten enz...dus ook daar mag je 't niet voor laten om mee te doen. En, iedere euro brengt kankerpatiënten dichterbij een optimale behandeling! (zie “Fonds Salamon, ons Goed Doel 2017”)

We starten om 13u en iedereen is welkom, spelers, supporters, sympathisanten,....

- **HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – ZATERDAG 29 JULI 2017-07-10**

#### **Streekbierenfestival Kempen & Europa**

We zijn er zelf van verschoten. In de Kempen (Zuider-, Noorder- en Limburgse Kempen) wordt nogal wat afgebrouwen! We brengen van alle brouwerijen en bierfirma's uit de Kempen minimum één bier naar Zaal Familia, en zo komen we al gauw aan een 50-tal Kempense streekbieren...

Daarnaast hebben we voor u buitenlandse biertjes uit verschillende landen van Europa. In de loop van ons 30-jarig bestaan als bierclub hebben we steeds meer en meer “onze grenzen verlegd”. We zijn bevriend geworden met bierliefhebbers uit Engeland, Denemarken, Italië, Nederland, Frankrijk, Finland, Zweden, enz..., enz.... Via hen hebben we brouwerijtjes leren kennen uit hun land en streek. En het moet gezegd: er wordt tegenwoordig overal tegen de sterren op gebrouwen – een klein voorbeeld: in het Italiaanse Toscane alleen al zijn meer dan 100 brouwerijen, microbrouwerijen, brewpubs, bierfirma's actief! Ook in Denemarken, waar men het lang heeft moeten stellen met Carlsberg en nog een tiental andere, boemt de sector als nooit tevoren – méér dan 200 bierproducenten actief... En het lijkt overal zo te zijn, óók in Heinekenland...

We hopen natuurlijk dat onze Kempenaars hun streng zullen trekken, allez, we twijfelen er eigenlijk niet aan. Maar het kan nooit kwaad eens "over het muurtje" te kijken om te zien wat er "op een ander" zoal gebeurt, toch? Zaterdag 29 juli, in zaal Familia hebt ge deze uitgelezen kans!

We stellen ook een overzicht van 30 jaar bierclub op – misschien vindt ge uzelf op oude foto's wel terug als "snotneus" in de grotemensen(bier)wereld... Of waart ge vergeten hoe knap ge er toen uit zaagt. Of kunt ge tevreden besluiten dat ge er nog altijd wel mee door kunt...

**Zie onze affiche in bijlage (en wilt ge zo vriendelijk zijn die te delen met uw vrienden?). We zijn er u dankbaar voor, ah ja...**

- **HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS - DOORLOPEND**

**GOED DOEL CHOCOLADE**

De fantastisch lekkere, voor ons goed doel 2017 gepersonaliseerde, ambachtelijke chocolade van Chocolaterie Defroidmont in Erezée is opnieuw beschikbaar. Te bekomen bij alle bestuursleden of via [info@heikantsebierliefhebbers.be](mailto:info@heikantsebierliefhebbers.be) of onze goed doel verantwoordelijke Leen (0497 455 804). Prijs: € 3,00 per tablet melk, wit of puur.

- **HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS – FONDS SALAMON, ONS GOED DOEL 2017**

De Namense dokter Emile Salamon heeft zijn hele leven gewijd aan de strijd tegen de onverbiddelijke, verwoestende ziekte die kanker is.

De ontwikkeling van kanker kan, mits de juiste medicatie, vertraagd worden. Van sommige kankers kan men dank zij intensieve en volgehouden behandeling vandaag zelfs genezen.

Daarvoor is het dikwijls nodig dat men gedurende een langere periode (soms dagelijks, weken aan een stuk) naar het hospitaal komt om de nodige zorgen (bijvoorbeeld bestraling of chemotherapie) te krijgen. Dokter Salamon stelde vast dat sommige van zijn patiënten (20%) kozen voor een minder accurate behandeling thuis.

Daar zijn verschillende redenen voor:

Wallonië is dun bevolkt (weinig inwoners per km<sup>2</sup>), de afstanden van thuis naar de kliniek zijn groot en het openbaar vervoersnet is er niet zo dicht als bij ons in Vlaanderen. Dat maakt het voor een aantal patiënten moeilijk om zich regelmatig aan te bieden voor de optimale behandeling.

Sommige patiënten beschikken niet over een wagen om het traject thuis-kliniek regelmatig af te leggen. Andere patiënten zijn al wat ouder of te ziek en riskeren het niet zelf met de wagen naar de kliniek te komen.

Buren of familie wonen te ver af of hebben (wegens werk bijvoorbeeld) niet de tijd om dagelijks of wekelijks in te springen.

Emile Salamon vond het onrechtvaardig dat om zulke redenen zijn patiënten niet de best mogelijke zorgen kregen. Iedereen heeft evenveel recht op de optimale behandeling van zijn ziekte en op de modernste behandelingstechnieken die hem of haar de beste verzorging of zelfs kansen op genezing bieden. Ook als die alleen in ziekenhuis of kliniek kunnen gegeven worden.

Daarom riep hij in 2013 het "Fonds Emile Salamon" in het leven. Het Fonds stelt zich tot doel de levenskwaliteit van geïsoleerde kankerpatiënten te verbeteren door het organiseren van begeleid transport van hun thuis naar de dienst oncologie van de kliniek en terug. Met andere woorden: vrijwilligers halen de zieken thuis op, voeren ze naar het hospitaal zodat ze de beste behandeling kunnen krijgen, en brengen hen terug naar huis.

Verzekering en opleiding van de vrijwilligers, brandstof voor het traject heen en terug worden gedragen door het Fonds Emile Salamon. Elke euro brengt de minder begoede kankerpatiënten dichterbij de optimale zorg en behandeling.

Dit jaar wordt het Goed Doel ons aangereikt door Dany Prignon van brouwerij Fantôme, die in 2017 voor de eenentwintigste keer voor ons een Santé!-bier ten voordele van onze Goed-Doel-Actie zal brouwen. Waar we op 11 & 12 augustus voor de eenentwintigste keer onze tenten zullen mogen opslaan voor ons tweedaags BBQ-feest met muzikaal optreden. Voor ons en ook voor u een motivatie te méér om mee te doen?