

# e-nieuwsbrief # 117 (04 maart 2019)

Zaterdag 09 maart 2019

20:00 uur tot... –

## BROUWERIJ OP DE HEI – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS



### Waar?

In ons lokaal in onze biertuin aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant (schuin tegenover huisnummer 36). We zetten de deuren open om 19u.

### Wat?

Jorge Leysen, van de nog jonge (opgericht in 2015) Herentalse brouwerij die zijn naam draagt en de *Baskwadder*-bieren brouwt komt ons vertellen over zijn passie: bier brouwen. Hobbybrouwer sinds 2000 (het heeft dus 15 jaar geduurd vóór hij de stap naar officieel brouwen zette) heeft hij tientallen al dan niet "gelukke" bieren ontwikkeld, waarvan wij nu de vruchten kunnen plukken om ónze passie te beleven: lekkere biertjes drinken.

Na de causerie kunt ge -zoals gewoonlijk- lekker lang nagenieten en nababbelen tegen zéér democratische prijzen.

**Kost?** € 12,50 per persoon.

**Inschrijven:** schrijf het verschuldigde bedrag over op rekening nummer BE81 8508 2910 0424 met vermelding "brouwerij op de hei" aub. U kan ook ter plaatse betalen, maar stuur dan wel een mailtje met uw inschrijving naar [info@heikantsebiertiefhebbers.be](mailto:info@heikantsebiertiefhebbers.be) of bel 0474 842 645 (Fons).

Naast zijn eigen Baskwadder-bieren brouwt Jorge ook op bestelling voor derden (o.a. 't Vlaams Parlement, Toerisme Herentals, ...). Trouwens, waar komt de naam Baskwadder vandaan? Wie of wat is dat, een baskwadder? We komen het te weten uit:

### "Pieter Brueghel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken"

**Felix Timmermans** schreef het boek waarin Baskwadder voorkomt in 1928. Enkele fragmenten:

De Mageren (bedelaars en kreupelen) zijn in de kouwelijke winterdagen op bedel- en strooptocht:

*Ze wroetten zich morrend tegen den vallenden sneeuw in. Halverwege kwam er daar 'ne lange man in berenpels aan met stroo in zijn laarzen, en zijn muts en mantel zóó dicht oopen dat er juist zijnen rooden bolneus tusschen uitblonk. Hij bleef voor hen staan en sloeg zijn armen kruisgewijs open, hun den weg versperrend. Hij draaide het hoofd eens omzichtig naar alle kanten, en dan dook er uit den luizigen, doormotten berenpels een mager, stoppelharig gezicht met zwerende oogskes. Met hoekige, kleine gebaren begon hij te spreken, te roepen met een snijdende klarinetstem tot de rond hem staande lompen met menschen erin, en ondertussen viel de sneeuw.*

De lange man jut het morrende volk op:

*Ze zeggen, dat wij ketters zijn. Ze liegen, de leugenaars, want wij vereeren O.L.Vrouw en dienen den Paus van Rome en Keizer Karel. Maar wij zijn tegen de rijken, en tegen al diegenen, die met de rijken meedoen, al was het tegen den Paus van Rome en tegen den lekkeren Keizer Karel. Gij zijt arm. Ik zie het. Ik zou liegen, als ik anders sprak. Maar waarom zijt gij arm? Ik zal 't u zeggen! Omdat het geld, dat gij te weinig hebt, in de zakken der rijken zit. Ziedaar! Men houdt u arm. En de rijken zeggen: 't Is zalig, arm te zijn.*

En hij blijft afgeven op de rijken:

*Wat is er voor u? Niets. Wat is er van hen? Alles! Dat moogt ge niet blijven uitstaan. Blijft niet janken, verdomme! Bijt! Bijt! Staat op! Verroert u! Komt uit uw schelp en laat u gelden! Gij zijt menschen, geen honden! En de geheime Broederschap van Den Naakten Dolk zal u helpen! Maar gij moet meedoen! Houdt u gereed! Sluit u aan bij ons, als deze donkere scharen over de landen zullen gaan! Eer het koren gedorscht wordt, zien de nachten rood van vuur en bloed, en uw voeten zullen hun lijken moeten wegtrappen om den weg voort te zetten! .....  
... Ik weet, dat ik alle oogenblikken kan gepakt worden en ik dan den brandstapel opvlieg. Maar mijn bloed voor u! (Hij klopte op zijn hart). Van dezen morgen nog niets gegeten, maar de liefde voor alles!" En meteen staken verschillende handen wat brood, een pee, een zwaai vooruit. "Niet nodig! niet noodig!" weerde hij af, maar hij nam het aan. "God zal 't u loonen. Houdt u gereed. Als ge mij noodig hebt, vraagt maar naar mij: Ik heet*



**Baskwadder.** "Afgelopen. Daarmee duikelde het gezicht terug in den luizigen berenpels en schuin van lengte verdween **Baskwadder** in de stippelende sneeuw.

Hij krijgt het gepeupel zo gek dat ze in opstand komen tegen "de vetten", maar wanneer de soldeniers die aan de kant van de rijken staan ingrijpen, is de ketterse predikant in geen velden of wegen te bespeuren:

"Hij heeft niet betaald," zei de bazuin. Pieter zag tot zijn verbazing nergens geenen **Baskwadder** meer. De sneeuw viel op het vrouweke. Hij wist niet wat doen, voelde plots angstig den hoed in zijn hand, en liep den gevangene achterna om hem dien terug te geven.....

Het besef komt dat Baskwadder een charlatan is/was, en dat het beter is zich niet al te veel op sleptouw te laten nemen door zulke kerels....

....."Kom Manneke", zegt Pieter, "de sneeuw is schooner om zien; 't is al om geld en goed, dit twisten en dit strijden; en 't riekt hier, geloof ik, **Baskwadder**-achtig." Hij betaalt, en ze gaan. Als zij buiten komen, is de sneeuw blauw, en zakt de zon door een lange wolkspleet, moe-rood, lusteloos, zonder schijn te geven, achter de boomen van Brabant.

**Zondag 10 maart 2019**

**15:00 uur tot na 18:00 uur**

**ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS**

Zo staat het op uw lidkaart, en zo is het dan ook...

In ons lokaal in de hof van de pastorie, Heistsebaan (schuin tegenover huisnummer 36), 2590 Berlaar-Heikant.

We beginnen met een oud, vervallen bier met als doel: "Houden we het nog bij, of gaat het de gootsteen in?"

Regelmatig komt er een "spiksplinternieuw bier" op tafel, of biertjes van een pas opgestarte brouwerij.

Of vergelijken we op elkaar gelijkende bieren. In hoeverre zijn ze 't zelfde? Welk vind ik het lekkerste? Of vind ik ze even lekker. En waarom zou ik dan het duurste bier aankopen als ik ze allebei even graag lust?

Ben jij meer een tripelman/vrouw? Iedere maand schotelen we twee reeksjes van drie tripels voor. Wat we vragen is: "Welke van de drie vind je het lekkerste?", of liever, "Welke van de drie is de minst lekkere?". Die mag volgende maanden niet meer meedoen met ons "tripelkampioenschap".

We serveren ook steeds éénzelfde kaas bij alle bieren. Past hij erbij? Past hij er niet bij? Wie is de baas, bier of kaas?

**Deelname in de kosten:** € 7,50 voor de leden, € 10,00 voor de rest van de wereld.

**Zaterdag 06 april 2019**

**KROEGENTOCHT LEUVEN – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS**



Leuven is voor velen onder u bekend als brouw- en universiteitsstad – hoofdstad van het alomgekende AB InBev (Stella-) imperium.

Ooit regeerde hier hertog Jan I (1288-1294) over het Hertogdom Brabant.

Jan I stond bekend als levensgenieter en minnaar van muziek en dichtkunst. Ook het Leuvense bier kon hem bekoren. Sinds de toespraak die hij, schrijlings gezeten op een biervat, gaf na de Slag van Woeringen, wordt hij door velen vereerd als "Gambrinus, Koning van het Bier".

De vrouwen en mannen (ladies first, zo hoort het) van ons befaamd kroegentochtteam onder leiding van Wim Van Loock, hebben zich in het roemruchte Leuvense café- en kroegenleven gestort. Wat ze in deze eeuwenoude universiteitsstad zoal vonden, willen ze u volgaarne tonen tijdens onze jaarlijkse kroegentocht.

Uw club betaalt zoals gewoonlijk de heen- en terugreis per trein. De mogelijke opstapplaatsen en -uren vind je hieronder.

Heen:

09:05 Lier (L 2858 richting Leuven)  
09:11 Berlaar  
09:15 Melkouwen  
09:19 Heist op den Berg  
09:24 Booischot  
06:27 Begijnendijk  
09:36 Aarschot  
09:42 Wezemaal  
09:49 Leuven

Terug:

21:11 Leuven (L 2892 richting A'pen Centraal)  
21:18 Wezemaal  
21:26 Aarschot  
21:32 Begijnendijk  
21:35 Booischot  
21:40 Heist op den Berg  
21:44 Melkouwen  
21:48 Berlaar  
21:55 Lier



Schrijf daarom in **vóór 22 maart 2019** en stort € 10,00 per persoon op het HBL-rekening nummer BE81 8508 2910 0424 met vermelding "kroegentocht" aub.

Vermeld ook of je veggie wil eten aub.

Uw inschrijving is pas geldig wanneer we uw € 10,00/persoon ontvangen hebben.



## **Nog tot en met zondag 7 april 2019**

### **WANDEL- & FOTOZOEKTOCHT – HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS**

Onze tweede Wandel-Fotozoektocht (afstand: 2,3 km) op de Hei ging op 5 januari 2019 van start. Vertrek, inschrijvingsformulieren en reglement: Café 't Gehucht, Aarschotsebaan 123, 2590 Berlaar-Heikant.

De zoektocht loopt tot en met 07 april 2019 en uw ingevulde deelnameformulier moet ten laatste binnenkomen op onze maatschappelijke zetel (Aarschotsebaan 77, 2590 Berlaar-Heikant) op maandag 8 april 2019. Voor de dorstigen: het parkoers passeert aan Café Den Hoek en aan Café Centrum.

**Deelname kost € 7,00.** Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Prijsuitreiking is op zondag 14 april 2019 om 14u in ons lokaal in de hof van de pastorie aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant.

### **LIDGELD 2019**

Vergeet, indien ge het nog niet gedaan hebt, niet uw lidgeld voor 2019 over te maken op BE69 8508 8545 3178 van de ledenadministratie van De Heikantse Bierliefhebbers.

A-lid kost € 25,00, B-lid € 20,00.